

Lieve Mama,

Afscheid nemen ...

Hoe pijnlijk kan het zijn. Maar de herinneringen maken alles zo mooi.

Je hele leven lang was je 365 dagen van het jaar een zorgende moeder voor je vier kinderen.

Ook voor al je kleinkinderen was je een lieve meme met een onvoorwaardelijke liefde voor hen.

Je kreeg pas tijd voor jezelf toen de kinderen het huis uit waren. Je ontwaakte en begon te genieten van het eigen leven dat je stilletjes aan uitbouwde. Je kreeg zuurstof en bloeide helemaal open.

Je had een neus voor alles wat mooi is en vond een nieuw leven

in het verzamelen van antiek en het verzorgen van jouw bloementuin.

Je hebt jouw ogen nu gesloten maar de herinnering aan jou zal altijd in ons hart blijven wonen.



Dankjewel voor alles Mama,

Papa.



Uitvaartcentrum Van Lent Lokeren 09 345 01 44



Mariette

12 juni 1940 ~ 20 mei 2021

Rust nu maar uit, je strijd is gestreden, je hebt het moedig gedaan.

We nemen in liefde afscheid van

Mevrouw

**Mariette D'Hondt**

echtgenote van de heer Emiel Scheire

geboren te Wetteren op 12 juni 1940  
en omringd door haar echtgenoot en kinderen  
overleden te Lokeren op 20 mei 2021.

Volgens de wens van Mariette vond het afscheid plaats in beperkte familiekring.

Aansluitend zal haar urne terugkeren naar haar vertrouwde omgeving.

Met dank aan haar huisarts dr. Stefan Van den Abbeele & het personeel van WZC Hof van Eksaarde.

Dit melden u met droefheid:

Emiel Scheire

haar echtgenoot

Kurt & Aline Scheire-Waegenare

Anne, Eline, Joachim, Antonie en Nicolas

Marc & Ann Hermans-Scheire

Gilles & Feri en Maurane & Simon

Peter & Christine Scheire-Hoogewys

Viktor, Brick en Jef

Luc & Elsy Geerinck-Scheire

haar kinderen en kleinkinderen

Madeleine (+), Gerard (+) en Margot D'Hondt

haar zus

delen mee in het verdriet: neven en nichten en de hele familie

Rouwadres: Eyermanstraat 51, 9160 Lokeren

Online: [uitvaartcentrum-vanlent.be](http://uitvaartcentrum-vanlent.be)