

Papa's sterven niet,
ze glijden hooguit naar de overkant.
Ze leven verder in wie blijft,
in woorden en gedachten,
in verhalen en gevoel van tederheid.
Papa's sterven niet,
ze blijven altijd in de buurt.
Je ziet hen in de spiegel
in een stukje van jezelf.

De familie dankt u voor uw steun en medeleven.



Uitvaartcentrum Van Lent - Bleekmeersstraat 62, 9160 Lokeren - 09 348 01 44



GUY

21 juli 1942 - 6 mei 2021

Niemand die het weten kan
hoeveel ik van je hou.
Niemand die mij troosten kan
in mijn verdriet om jou.
Niemand die begrijpen zal
hoe vreselijk ik je mis.
Niemand die beseffen zal
hoe erg die pijn wel is.

*Afscheid nemen is met zachte vingers wat voorbij is dichtdoen en
verpakken in de goede gedachten ter herinnering.*

We nemen afscheid van

de heer

Guy Van Bockstael

echtgenoot van mevrouw **Hilda Hereman**

geboren te Lokeren op 21 juli 1942 en
overleden te Gent op 6 mei 2021.

Wij hadden graag met familie, vrienden en kennissen afscheid genomen van Guy,
maar omwille van de huidige maatregelen zal de plechtigheid plaatsvinden in beperkte kring.

Aansluitend volgt de bijzetting van de urne op de stedelijke begraafplaats Bleekmeers te Lokeren.

Echtgenoot van

Hilda Hereman

Papa van

Joris en Veronique Van Caelenberg - Van Bockstael
Stefaan en Annick Vercauteren - Van Bockstael

Bompa van

Jorren en Stefanie
Jante
Emmeline en Jens
Pauline en Maxime

Delen mee in het verdriet

zijn schoonbroers en schoonzussen

Rouwadres: Kanaalstraat 9 - 9160 Lokeren

Online: uitvaartcentrum-vanlent.be