

*Sterven doe je niet ineens  
maar af en toe 'n beetje.  
En alle beetje die je stierf,  
't is vreemd, maar die vergeet je.  
Het is je dikwijls zelfs ontgaan,  
je zegt: "ik ben wat moe."  
Maar op 'n keer dan ben je aan  
je allerlaatste beetje toe.*

We nemen afscheid van

de heer

# Eric D'Haese

Gent, 22 mei 1960  
Dendermonde, 19 maart 2020

Door de maatregelen die genomen zijn in het kader van de bestrijding tegen het coronavirus zullen de crematie te Sint-Niklaas en de asverstrooiing op de stedelijke begraafplaats Bleekmeers te Lokeren, plaatsvinden in beperkte familiekring.

Rouwadres: t.a.v. de familie D'Haese  
Bleekmeersstraat 62 , 9160 Lokeren  
Online condoleren: [uitvaartcentrum-vanlent.be](http://uitvaartcentrum-vanlent.be)  
Uitvaartcentrum Van Lent, Lokeren - 09/348.01.44