

Paula Van Kerckhove

18 september 1949 – 26 november 2019





Rust nu maar uit, je strijd is gestreden,
je hebt het ontzettend moedig gedaan.

mevrouw

Paula Van Kerckhove

echtgenote van de heer **Constant Dermul**

geboren te Lokeren op 18 september 1949 en
er overleden op 26 november 2019,
gesterkt door het H. Sacrament der Zieken.

De plechtige uitvaartliturgie waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatshebben in de kapel van de Zusters der H. Engelen, Brugstraat 123 te Lokeren,
op **maandag 2 december 2019 om 11 uur.**
Samenkomst en gelegenheid tot groeten vanaf 10.30 uur.

Daarna volgen de crematie te Lochristi en de teraardebestelling van de urne
op de stedelijke begraafplaats Bleekmeers te Lokeren.

Met dank aan haar huisarts dr. Bart Poppe en
aan het verplegend personeel van het WZC Ter Engelen voor de goede zorgen.

U kan Paula een laatste groet brengen op zaterdag 30 november 2019
in uitvaartcentrum Van Lent, Bleekmeersstraat 62 te Lokeren van 18 tot 18.30 uur.

Dit melden u met droefheid:

Constant Dermul

haar echtgenoot,

Johan en Denise Dermul-Blockmans
Dagmar Dermul

haar zoon, schoondochter en kleindochter,

August (†) Van Kerckhove,
Antoine (†) Van Kerckhove, kinderen en kleinkinderen
Alfons en Elvire Van Doorslaer-Dermul en kinderen
Daniël en Rita Dermul-Van de Velde, kinderen en kleinkinderen
Noël (†) Dermul

haar broers, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten,

de families Van Kerckhove, Dermul, De Leenheer en Maes.

Bloemen noch kransen.

Liever een gift aan de Stichting tegen Kanker BE45 000 000 8989
met vermelding: "Ter nagedachtenis van Paula Van Kerckhove"

Paula zal worden herdacht in de eucharistieviering
op zondag 15 december 2019 om 11 uur in de dekenale Sint-Laurentiuskerk.

Online condoleren: uitvaartcentrum-vanlent.be