



Heden is van ons heengegaan

mevrouw

Lydia Kenes

weduwe van de heer **Marc De Maesschalck**

geboren te Lokeren op 23 mei 1938
en er overleden op 3 februari 2016.

De afscheidsplechtigheid, waartoe u vriendelijk wordt
uitgenodigd, zal plaatshebben in
de parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw te Daknam
op **maandag 8 februari 2016 om 11 uur.**

Daarna volgen de crematie en de bijzetting van de urne in de
familiegrafkelder op het stedelijk kerkhof te Lokeren.

Dit melden u met droefheid:

Philip De Maesschalck

Stany en Christine De Maesschalck - Van Damme

Gunther en Régine Smet - De Maesschalck, en Lee

Kathy De Maesschalck

haar kinderen en kleinzoon,

haar broer, schoonbroer, schoonzussen, neven en nichten,

de families Kenes en De Maesschalck.