

In zovele mooie herinneringen blijf je altijd bij ons.

Heden is van ons heengegaan

mevrouw

Germaine Vermoens

weduwe van de heer **Marcel Van Doorslaer**

Geboren te Lokeren op 18 januari 1929
en overleden te Eksaarde op 1 maart 2018.

De uitvaartplechtigheid waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatshebben in Uitvaartcentrum Van Lent,
Bleekmeersstraat 62 te Lokeren,
op **donderdag 8 maart 2018 om 11.30 uur**.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten vanaf 11 uur.

Daarna volgen de crematie te Sint-Niklaas en de bijzetting
van de urne op het stedelijk kerkhof Bleekmeers te Lokeren.

Met dank aan de huisartsenpraktijk Vinka en aan al het
personeel van het WZC Hof van Eksaarde voor hun goede zorgen.

Dit melden u met droefheid:

Jacques en Monique Van Doorslaer – Van Neste
Patrick en Martine De Beul – Van Doorslaer

haar kinderen,

Christof en Lindsay Van Doorslaer – De Rijcke
Milan, Marit

Stefaan en Wendy Van Doorslaer – Cusse
Amelie, Elodie, Remi

Emanuel en Jessy Van Rossem – De Beul
Thomas, Alyssa, Ella

Pieter en Kylie Noë – De Beul
Finn, Senn

haar kleinkinderen en achterkleinkinderen,
de families Vermoens, Van Doorslaer, De Mol en Persyn.

